

Den Tivoli

Kuurnsestraat 1

Herberg van 1894

Staat nu te huur (september 2019)



Uitbaters:

- 1894 Charles Louis Vandekerckhove x Barbara Viaene
- 1904 Henri Deganck x Marie Ludovica Malfait
- 1927 Julien Kerckhof x Marie Elodie Deganck
- 1940 Jerome Demuynck x Rachelle Labeeuw
- 1960 Valere Snauwaert x Lea Deschuytter
- 1976 Paul Desmedt x Maria Josepha Vanneste
- 1991 Marijn Last
- 1994 Nic Verkinderen
- 1996 Alberte Decock en Monique Duyck
- 2001 Urbain Naert x Monique Duyck
- 2011 afwisselend leegstand en diverse uitbaters voor een heel korte tijd



Situatie in 2018

Deze herberg werd gebouwd in 1893 in opdracht van geneesheer-brouwer Gustaaf Van Robays (1854-1909). Hij was tevens burgemeester van Hulste van 1891 tot 1909. De herberg werd vanaf 1894 uitgebaat door Charles Vandekerckhove (alias Blanc), weduwnaar van Barbara Viaene (†1887). Hij was herbergier, vlas- en kolenhandelaar. Charles, geboren in 1833, was al 60 jaar toen hij samen met zijn 8 kinderen de herberg betrok. Voordien baatte hij, samen met zijn vrouw, de herberg *In De Wandeling* uit, het café iets verderop, op de hoek van de Kuurnsestraat met de Klaverbeekdreef. De twee oudste dochters Maria Elisa en Elisa Celina hielpen mee in Den Tivoli. In 1904 verhuist de familie Vanderkerckhove naar het *Café de la Station* in de Vlietestraat 164, schuin tegenover Den Tivoli. In hun plaats komt het echtpaar Henri Deganck x Marie Ludovica Malfait hier wonen. Hij is zwingelaar en zij kleermaakster. Twee jaar na hun intrek wordt Marie Ludovica weduwe en zet zij het café verder tot het jaar 1927. Dat jaar trouwt haar dochter Maria Elodie met kolenhandelaar Julien Kerckhof en zij neemt meteen de taak van herbergierster over van haar moeder. Zij zal dat blijven doen tot in 1940. Dat jaar kwamen kolenhandelaar Jerome Demuynck en zijn echtgenote Rachelle Labeeuw vanuit *café De Sterre* hier aan. Den Tivoli was in die tijd druk beklant. Hoe kan het ook anders, met zes dochters. Jerome sterft in 1954 en in het volgende jaar verhuist Rachelle naar een burgershuis iets verder in de Kuurnsestraat. Vermoedelijk houden één of meerdere van haar kinderen de herberg verder open tot in 1960 vlaswerker/houtbewerker Valère Snauwaert en zijn vrouw Lea Deschuyter de zaak overnemen. Zij zijn beiden afkomstig uit Dentergem. Daarna, van 1976 tot 1991, staat Maria Josepha Vanneste achter de tap. Zij is de echtgenote van Paul Desmedt en zij komen uit Sint-Eloois-Winkel. Na hen komen er nieuwe uitbaters, telkens voor korte tijd. Marijn Last in 1991 en Nic Verkinderen in 1994. In 2001 komt Monique Duyck hier aan, eerst met Alberte Decock en in 2001 met haar echtgenoot Urbain Naert. Monique stond achter de tapkraan en Urbain, vroeger zelfstandig loodgieter, verkocht en graveerde er sporttrofeeën. Zij gaven Den Tivoli een nieuw elan mede doordat de Bavikhoofse Handbooggilde, de *Bavikschutters*, hier hun stek kregen en in het achtergebouw hun sport konden beoefenen. Ook voor de vinkenmaatschappij *Vreugde in de Zang* en de wielertoeristen *Cycling Team Hulste* was Den Tivoli het clublokaal. In 2009 sterft Urbain en Monique zet het café verder tot in 2011, dan gaat het café jammer genoeg op de fles en wordt het een *va et vient* van nieuwe uitbaters. Vandaag, we schrijven september 2019, staat het café opnieuw te huur.



Foto (ongedateerd) van *In den Tivoli* met een tijdelijk altaar midden de straat. Dit naar aanleiding van een processie. In 1910 wordt het café verbouwd. De gelagzaal wordt vergroot met het linkse gedeelte van het gebouw.



Ongedateerde prentbriefkaart. Hierop is te zien dat er ook in de zijgevel een toegang tot het café was.



1985. De 50-jarigenviering in Den Tivoli.